

GELOOFD ZIJ JESUS KRISTUS

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

JOZEF REDANT

echtgenoot van

MARIA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Mater den 1 November 1902
en er kortstondig overleden den 25 Juli 1953
gezalfd met de H. Olie van de zieken

Hij was lid der confrerie van de H. Amelberga.

Wij zijn reizigers hier op aarde; onze dagen
vlieden voorbij als schaduw en hier is geen vast
verblijf.

O God, voor U staan sprakeloos van droefheid
een echtgenote en kinderen, broers en zusters
familieleden en werkmakkers. Hoe en waarom
dit plotseling heengaan? Gij alleen Heer, Schep-
per en Einddoel van alle leven beschikt daar
over. Uw heilige Naam weze gezegend!

De duurzame overledene was minzaam en le-
venslustig, plichtgetrouw en hulpvaardig. Hij
genoot de achting en het vertrouwen van Meester
en Makkers. Zijn gedachtenis zal in ere blijven.

Beminde Echtgenote, Kinderen, Familie en
Vrienden allemaal Vaartwel, dat mijne beproe-
ving allen een les weze; altijd gereed te zijn om
te sterven. Bidt voor mij!

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

Horebeke. druk. De Clippela

Mevrouw Jozef REDANT, geboren Maria VAN DEN BOSSCHE,
zijn echtgenote ;
Mijnheer en Mevrouw Maurice MICHELS-REDANT,
zijn kinderen ;

De Familien REDANT, ANNO, VAN DEN BOSSCHE en WALRAET ;
*Gevoelig aan Uw blijk van deelneming in hun plotselinge en
pijnlijke rouw, bieden U hun innige dank.*