

Laat nu Heer, uw dienaar in vrede gaan



Tot vroom aandenken aan de Heer

## **MAURICE ROBBENS**

Echtgenoot van Mevrouw  
Aline Vanden Abeele

Geboren te Welden op 15 juni 1918  
en godvruchtig overleden in het  
Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde  
op 22 april 1988.  
Gesterkt met de genademiddelen van de kerk.

---

Oudstrijder 1940-1945

---

De mens ploegt en zaait, en tracht naar oogst, maar wie kent de dag van morgen? De seizoenen volgen elkaar op, maar wij weten niet of we de zomer zullen halen. De man die zich in zijn bestaan volledig afhankelijk voelt van de voorzienigheid, bezit dan ook een groter vertrouwen in God en berust in zijn wil. God keert alles ten beste.

Om het leven van vader mogen we dankbaar zijn. Een leven in eenvoud en van hard werken is voorbij. Bescheiden, zorgend voor zijn gezin, heeft hij weinig rust gekend. Ook zijn laatste levensjaren

kende hij geen rust, tot hij niet meer kon. Zo eenvoudig als hij leefde, ging hij ook van ons weg. Na een slepende ziekte die hem ondermijnde, is hij nu thuisgekomen bij de Heer.

Wij danken de Heer om onze vader en grootvader, die ons zo nabij en dierbaar was en die nu in de vreugde van de heerlijkheid is binnengetreden. Hij is voor ons een trouwe, liefdevolle echtgenoot en vader geweest, een man vol geloof tegenover God en warme genegenheid voor zijn medemensen. Moge nu alles waarin hij groot is geweest, tot ons blijven spreken.

Heer, onze God, Gij gunt ons het licht van onze ogen; Gij hebt ons niet voor de dood gemaakt, maar voor het leven naar U toe. Wees dan ook barmhartig en neem Maurice in Uw grote liefde op en geef hem de eeuwige rust.

---

Aline Vanden Abeele, *zijn echtgenote*;

Johan en Denise Vande Walle-Robbens,  
Mark Robbens, *zijn kinderen*;

De families ROBBENS-VANDEN ABEELE danken U voor Uw aanwezigheid en christelijk medeleven.

De namis heeft plaats op zaterdag  
14 mei 1988 te 9 uur.

---

Drukk. Morre Begraf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels