

Gij zijt nu wel bedroefd,
maar ik zal U weezien,
dan zal uw hart zich verheugen
en niemand zal U deze vreugde ontnemen.

Joh.XXI-5-



Als afscheid aan dit aardse leven
en als dankbaar aandenken aan

DE HEER

Rudy ROGGE

echtgenoot van Mevrouw
Thérèse DEPRAETERE

geboren te Oudenaarde op 20 september 1943
en godvruchtig thuis overleden, na een
kortstondige ziekte, op 19 juni 1991,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Thérèse DEPRAETERE,

Jurgen, Geert en Mieke ROGGE,

Aimé ROGGE (†) - DIERICKX Blanche,

Jerome en Clara DEPRAETERE - D'HOKER,

De families ROGGE - DIERICKX -
DEPRAETERE - D'HOKER

danken al die mensen die Rudy nabij waren
en die door hun medevoelen en hun gebed
dit afscheid milder maakten.

Stil verhalen wij bij dit afscheid
de waarden die vader ons voorleefde
vriendelijkheid, warme aandacht,
voor elke mens die hij ontmoette.

Stil verhalen wij wie hij was:
een man met een goed woord,
met een glimlach vol hartelijkheid,
vooral met veel tederheid en zorg voor moeder,
met vreugde en attentie voor al zijn kinderen,
familie en bureu.

Stil verhalen wij wie hij geworden is:
een oprecht gelovig mens,
die vreugde en leed met evenveel dank
uit Gods handen aanvaardde,
die dapper kruis en zorgen droeg
en voor elke mens een vriend was.

Stil verhalen wij zijn levenseinde:
samen met ons heeft hij zijn lijdensweg bewandeld
en mocht hij in vrede afscheid nemen,
mocht hij de vreugde smaken
van veel liefde, waarmee hij werd omringd.

We nemen afscheid in pijn maar ook in vrede,
omdat we goed geweest zijn voor elkaar,
omdat de liefde blijft bestaan
en hij in onze herinnering en dank
zal verder leven.

Namis op vrijdag 23 augustus 1991 om 19.30 uur.



Rudy ROGGE

° 1943 † 1991