

Heer, Gij hebt mijn naam geschreven in Uw hand,
Gij zult mij bergen in Uw mededogen.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARGRIET ROKEGEM

weduwe van de Heer

VALERE VAN AUDENHOVE

geboren te Sint-Maria-Lierde, op 19 maart 1920
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel, op 13 maart 1979, nadat zij de
pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen
had.



De families **ROKEGEM, HOLDERBEKE,**

VAN AUDENHOVE en OTTE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

« Heer, Gij vaagt ons uit als een droom
in de morgen,
wij zijn als het welig tierend gras :
's morgens komt het omhoog en bloeit
's avonds is het gemaaid en dood ». (Naar Ps. 90)

Amper één dag na haar aankomst in het zie-
kenhuis wegens haar kwijnende gezondheid, is
Margriet de dood ingegaan. Niets wees vooraf
op een zo plots heengaan. Daarom is de dood
van hun moeder voor haar kinderen dan ook
verbijsterend. Christus heeft het ons allen voor-
gehouden : over de duur van zijn leven heeft een
mens niets te zeggen !

In haar leven heeft Margriet de beproeving
gekend : daar was het overlijden van haar echt-
genoot, daar was voor haar de gesel van de
doofheid waardoor ze zeer gehinderd werd om
met haar omgeving mee te leven, om zich in te
leven in de gebeurtenissen die zich voordeden.
Vandaar dat ze een mens geworden was, op
zichzelf teruggetrokken. In deze vereenzaming,
waar ook haar naastbestaanden hulpeloos tegen
opzagen, heeft deze moeder toch wel hulp en
troost gezocht en gevonden bij Jezus en Zijn
heilige moeder. Haar paternoster was nooit ver
uit haar omgeving en bij gelegenheid van de
hoogdag ontving ze regelmatig de H. Kommunie.
Zwijgend gaf wellicht deze moeder haar kinderen
een voorbeeld hoe levensbeproevingen te dragen
zijn in gebed en met de sterkte van de H.
Eucharistie.

Dankbaar om wat moeder in hun leven geweest
is, bidden nu haar kinderen : « God, Gij zijt
barmhartig en telkens weer wilt Gij ons sparen
en vergeven. Wij bidden nu voor ons moeder die
Gij tot U geroepen hebt. Zij heeft in U geloofd,
op U heeft zij haar hoop gesteld. Reik haar nu
Uw hand, leid haar binnen in het Vaderhuis en
neem haar op in de vreugde waaraan geen einde
komt en laat ons allen haar terug ontmoeten op
de dag van onze verrijzenis. Amen.