



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**August, René ROMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**Emma D'HAeyer**

geboren te Schorisse op 15 oktober 1904  
en overleden te Ronse op 21 juni 1997,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

—

De families  
ROMAN en D'HAeyer,

*danken U voor uw gebed en meelevens.*

Gezegend zijn diegenen die verstaan  
dat mijn handen beven  
en ik moeilijk kan gaan.

Gezegend zijn zij die harder spreken,  
om mij te helpen beter te horen.

Gezegend zijn zij die doen alsof  
ze niet zien hoe moeilijk ik het heb  
om te eten.

Gezegend zijn zij die vriendelijk luisteren  
als ik hen, voor de derde maal,  
hetzelfde nieuws vertel.

Gezegend zijn zij, die mij,  
hun glimlach schenken  
en inschikkelijk zijn.

Gezegend zijn zij, wiens liefde mij  
doet denken aan de goede God.

Gezegend zijn zij, die de doornen  
wegnemen op mijn laatste weg  
naar het eeuwig Vaderhuis.

Wanneer ik de drempel zal overschreden  
hebben van de eeuwigheid,  
zal ik aan allen terugdenken bij God.

---

*Uitvaartverzorging Devos. Ronse.*