

“Het leven is een tocht doorheen de dagen;
het is het wel en wee van medemensen dragen,
stervend leven als de korrel van het graan...”

W. Bruyninckx

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Julia ROMAN

weduwe van de Heer
Georges VAN SCHOORISSE

*Geboren te Etikhove op 18 januari 1913 en
overleden te Maarkedal op 27 oktober 2001,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

Noël en Lydie VAN SCHOORISSE – DECONINCK,
Koen en Leen VAN WAMBEKE – VAN SCHOORISSE,
Kaat VAN SCHOORISSE,

danken u voor uw genegenheid en medeleven.

Onopvallend ging ze door het leven, zonder al te veel woorden. Het veel te vroege heengaan van haar enige zus Lea heeft ongetwijfeld sporen nagelaten. Ze trouwde op het einde van de oorlog, het begin van een gelukkig leven aan de zijde van haar echtgenoot Georges. Haar gezin kwam op de eerste plaats, daarom precies was ze zo graag thuis.

De geboorte van de kleinkinderen bracht nieuw leven in haar huis. Dagelijks liepen ze af en aan.

Toen ze oud werd en alleen achterbleef, kon ze altijd rekenen op haar kinderen. Als die uit werken waren, had ze de burens die regelmatig op de koffie kwamen.

Uiteindelijk koos ze voor het rusthuis want ze voelde dat alleen wonen niet meer verantwoord was. Zonder problemen werd haar verblijfje aldaar een tweede thuis. Tussen de andere bejaarden, veelal vroegere dorpsgenoten, vond ze rust en zekerheid. Ook daar kreeg ze dagelijks bezoek van haar familie. Een hardnekkige ziekte bracht een einde aan dit rijkge vulde leven van werken en zorgen. Heel bewust en vooral moedig heeft ze haar lijden gedragen.

Dankbaar voor dit lange leven nemen we afscheid van haar.



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11..33.