

Heer,  
Nieuw zal het zijn als ik met U, verzezen,  
Kind van Uw Rijk en Uw Liefde mag wezen.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Marcel ROMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
Julia DE LANGHE

geboren te Maarke-Kerkem op 23 april 1916  
en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde op 13 april 1994,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Gewezen Schepen en Gemeenteraadslid van Maarke-Kerkem,  
Keizer van de Schuttersgilde St.-Joris te Maarke-Kerkem.

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk te Maarkedal-Maarke  
op zondag 29 mei 1994 om 9 uur.

Julia DE LANGHE,

Luc en Carine ROMAN - DE ROUCK en Andy,

De families ROMAN, DE LANGHE,  
THIENPONT, VAN DE WALLE,

danken U voor uw gebed en deelneming.

---

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Vol verwondering verwijlen we bij het leven van  
Marcel.

We zien hem als een moedige, sterke man, vol in-  
zet voor het welzijn van zijn gezin; vol belangloze,  
blijde dienstbaarheid voor zijn naaste.

In de natuur was hij in zijn element, genietend van  
groen en bloemen. Fier was hij op de rijp voldragen  
vruchten op het veld; loon voor de noeste arbeid op  
de akker.

Veel te vroeg kwam de tijd voor gedwongen rust: de  
ziekte kruiste zijn weg.

Menigmaal was hij verplicht naar het ziekenhuis te  
gaan. Niettegenstaande het worstelen met eigen  
leed, wist hij nog de medepatiënten te bemoedigen.  
Waar haalde hij dat levensoptimisme, die draag-  
kracht bij tegenslag? Was het de toewijding van hen  
die door liefdevolle zorgen, hem het leven nog zo  
aangenaam mogelijk maakten?

Welk een waardering en dankbaarheid had hij voor  
vrouw en kinderen! Zijn kleinkind was hem lief als  
zijn oogappel.

Spijtig, hij was de grote afwezige in de kerk en thuis  
bij de eerste communie van Andy.

Voor dokters en verpleegkundigen koesterde hij  
echte waardering en diepe erkentelijkheid.

De lijdensweg van Marcel is nu ten einde. Thans bid-  
den wij de Heer:

Heer, laat Marcel op een nieuwe wijze bij ons aan-  
wezig zijn. Zijn leven was gebouwd op een rotsvast  
vertrouwen op U. Door de maandelijkse communie  
leefde hij sterker naar de eind ontmoeting met U, de  
Verzezen Heer.

Laat hem nu delen in uw vrede en vreugde.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde