

Het leven wordt veranderd maar niet weggenomen.

PREF. MIS D. OVERL.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

## Maria-Francisca ROMAN

Weduwe van Mijnheer

**CHARLES D'HONDT**

geboren te MAERCKE-KERKHEM den 31 Jan. 1874  
en er na veelvuldig en smartvol lijden godvruchtig  
in den Heer ontslapen den 2 Maart 1944.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van 't Broederschap van den H. Rozenkrans  
en van 't Apostolaat des Gebeds.

— o —

De diepbetreurde overledene was een werkzame, zorgvuldige echtgenoot en moeder. Heel haar leven is een voorbeeld geweest voor de haren en de hele parochie. In haar zagen we het kristelijk leven volkomen belichaamd. Altijd heeft ze God in alle oprechtheid gezocht, maar daarom werd ze ook beproefd; want hier beneden zend God aan zijne uitverkoren dikwijls meer doornen en schaduw over dan rozen en zonneshijn, opdat na dezen korten beproevingsstijd hunne hemelkroon des te heerlijker weze.

Wij zijn Christus ledematen; 't is onmogelijk voor ons verbeerlijkt te worden zonder met Hem geleden te hebben, want « indien iemand mijn volgeling wil wezen, hij neme zijn kruis op en volge mij. » ( ONZE G ZALIGM. ) 't Lijden is van korten duur, de glorie is oneindig; velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Allen zullen vergelding ontvangen naar hunne werken.

H. FRANC. VAN ASSISIE.

De dierbare overledene heeft niets aan God geweigerd, daarom was haar leven zoo verdienstvol. Nu heeft ze voorzeker reeds die troostvolle woorden mogen hooren « heden nog zult ge met Mij zijn in het Paradijs. »

Dierbare Kinderen, hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen gedurende mijne langdurige ziekten. Ik leef voort in 'n beter leven, onzichtbaar blijf ik toch over U allen waken. Onthoudt mijne lessen, volgt mijn voorbeeld na, bemint elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

**Mijn Jezus barmhartigheid.** 300 d. aff.

[ Volle afaat gedurende een bombardement. ]

R. I. P.

Voor Uwe gewaardeerde rouwbetuyging  
en gebeden, bij het afsterven van hunne  
welbeminde Moeder, Schoonmoeder, Groot-  
moeder, Zuster, Schoonzuster, Tante,  
Groottante en Bloedverwante, danken U  
bij deze zeer hartelijk:

De kinderen en kleinkinderen  
van wijlen Mijnheer en Mevrouw  
Charles D'HONDT-ROMAN;

De familie ROMAN;

De familie D'HONDT;



Dr. Portois Schoorisse.