

Welzalg, o gij sterveling
Die nooit op kwade wegen ging .. G G



GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARTHA-MARIA ROMAN

weduwe van

Mijnheer TRIPHON ROMAN

geboren te St-Maria-Horebeke de 3 april 1902 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde de 22 januari
1979, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Zij was lid van de Pauselijke Missiewerken

Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van
ons sterft voor zichzelf; Zolang we leven, leven wij
voor God de Heer; en sterven wij, dan sterven wij
voor de Heer; of we leven of sterven, de Heer beho-
ren wij toe. " (St Paul Rom 14,7)

Deze woorden van St Paulus geven wonderschoon
weer gans het leven van deze in-goede en door-bra-
ve moeder, die enkel geleefd heeft voor haar gezin
en haar geliefde kinderen, toen zij ruim dertig jaar
geleden haar geliefde man zag heengaan en zij achter
bleef gans alleen! maar zij had een grenzenloos ver-
trouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en samen
met O. L. Heer heeft zij alles ten beste gebracht om-
dat zij zichzelf heel en al heeft geofferd in volmaakte
toewijding: geen wonder dan ook dat nu haar kinde-
ren en kleinkinderen haar niet kunnen vergeten: Zij
kunnen het lied niet vergeten dat moeder met zoveel
liefde haar leven lang voor hen zong: « O moederlied,

o neen, 'k vergeet U niet.. Als moeder zong, was
heel het huis vol vreugde.. »

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik draag een
dankbaar beeld van uw kinderlijke genegenheid voor
mij in het graf mede, nu ik vader-zaliger in de Zalige
Eeuwigheid terugvind. Ik vertrouw op uw sterke fa-
miliegeest om eensgezind en diep gelovig verder door
het leven te gaan, tot we allen eenmaal mekaar weer-
zien bij God.

Ik blijf over U waken en spreek ten beste bij O. L.
Heer. Gij op uwe beurt bid voor mij alsook voor
vader zaliger.

Heer geef haar de Eeuwige Rust.

De namis heeft plaats op zondag 11 februari om
9,30 uur.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer
en Mevrouw Triphon ROMAN-ROMAN,
De families ROMAN, ROMAN, HOEBEKE en
PORTOIS,

danken voor de bliken van
deelneming en gebeden.