



**Bid voor de zielerust van**

de Heer

## **REMI ROMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**ELVIRE, MARIA DESOMER**

geboren te Schorisse de 3 oktober 1892 en er

schielijk overleden de 29 juni 1973

hij ontving het H. Oliesel.

Vereremerkt met alle eretekens van de oorlog

1914 - 1918.

---

Het leven, hoe wij het ook bekijken, is een korte doorgang, maar van uitzonderlijk belang : van die korte tijd hangt ons eeuwig lot af !

Daarom moeten ons die twee woorden steeds in de oren en in het hart blijven naklinken : "Wees bereid", woorden waarmee de Heer elk van ons duidelijk heeft willen verwittigen.

Zulk leven, zulke dood : een christen moet dus de dood zeker niet vrezen : voor hem is hij geen smartelijk afscheid maar veeleer een blijde gebeurtenis : het definitief intreden in het Rijk Gods.

Heer, wij doen beroep op Uwe oneindige barmhartigheid. Zo Gij de zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit ; maar bij U is vergeving, en daarvan leven wij.

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank U voor alles ! Bidt voor mij.

---

Begr. Gh. Clement, Dorpstr. 47 - Schorisse

Hr en Mw Joseph FLORENT - ROMAN,

Hr en Mw José FLORENT - VANDENHOLE,

Hr en Mw Arthur DELBAERE - FLORENT,

Mejuffer Noëlla FLORENT,

De families ROMAN - VAN COPPENOLLE en  
DESOMER - DELFOSSE.

danken U van harte voor de  
blijken van deelneming en  
gebed.

---

drukk. dubar