

GEDENK IN UW GEBEDEN



DE HEER  
**Roland ROMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
Jacqueline DIERICKX

geboren te Oudenaarde  
op 1 april 1946  
en er godvruchtig overleden  
op 18 oktober 1994,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

---

Jacqueline DIERICKX,  
Hans en Kristien CLAEYS - ROMAN,  
Robert en Adrienne  
ROMAN - VAN DEN BOSSCHE,  
Jules en Gabrielle DIERICKX - DE SMET,  
De families ROMAN - VAN DEN BOSSCHE -  
DIERICKX - DE SMET,  
danken U voor uw gebed en medeleven.

*Ik weet...*

*Ik weet dat de dag zal komen  
waarop je mij, met vriendelijk gebaar,  
uitnodigen zal.*

*Je zal me de hand reiken, en zeggen:*

*"kom, broeder."*

*Niets meer!*

*En ik zal gedwee volgen  
zonder haat of enig misbaar...  
want ik weet het:  
het is de weg die w'allen gaan  
waar elke vlucht is uitgesloten.*

*Ik weet dat die dag zal komen.*

uit: Woorden in de wind  
(Luc Roman)

---

De namis zal plaatshebben in de  
Sint-Pieterskerk te Oudenaarde-Bevere  
op zaterdag 19 november 1994 om 18 uur.



Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde