

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

CHARLES-LOUIS ROOS

Weduwnaar van Mevr. Hortense Boullard

Geboren te Schorisse op 15 januari 1887 en
er godvruchtig overleden op 2 februari 1972.
Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

Oud-Strijder van de oorlog 1914-18.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het ge-
schied: Zijn Heilige Naam zij gezegend!

Zalig zij die in de Heer sterven: zij rusten uit van
zwoegen, en hunne goede werken volgen hen in het
eeuwig leven. - De goede strijd heeft hij gestreden
en zijn levensbaan geëindigd in de zegen des Heren
die hem nu in zijn vrede oproept.

Hij was een werkzaam en dienstvaardige man...
voorbeeldig echtgenoot en vader... bekommerd om
het welzijn van zijn huisgezin... zeer minzaam
en steeds tevreden. Ook was hij door allen bemind
en geëerd, en zal zijn aandenken vroom in hoge
achtung bewaard blijven.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden,
scheiden valt altijd zwaar, God heb ik altijd trouw
gediend, mijn plicht heb ik zo schoon mogelijk wil-
len volbrengen, ook in de donkere oorlogsjaren: ik
hoop de eeuwige beloning te verkrijgen uit de han-
den van mijn opperste Rechter. Ik dank u voor alles
wat gy voor mij gedaan hebt, vooral gij, Paulette,
die u last noch moeite hebt gespaard. God zal er u
om lonen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

De Heer en Mevrouw Henri ROOS-TIMMERMANS;
De Heer en Mevrouw Gerard DE BUYSSCHER-ROOS en kinderen;

De familie ROOS;

De familie BOULLARD;

De familie DHAEZE;

danken innig om Uw bliken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse