

Mijn kinderen, ik heb U al
Wat 'k geven kon gegeven :
Mijn werkzaamheid bij dag en nacht
Mijn liefde en ook mijn leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emma Christina ROOS

echtgenote van Mijnheer

Theodoor DE MEULEMEESTER

geboren te St. Maria-Oudenhove de 24 Juli 1869
en er zeer godvruchtig overleden de 27 Januari 1951
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de pauselijke zegen

Lid van vele godvruchtige genootschappen.



De hoge ouderdom is een èrekroon die men op
den weg der gerechtigheid vindt. Deze brave moe-
der heeft ze verworven en haar dagen zijn vol ver-
diensten geweest.

Moeder, ja zo werd ze graag genoemd, omdat
zij dat was in de rijkste betekenis van het woord :
zij was vol goedheid, toewijding en liefde.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg zij de
zorg van haar gezin, nooit viel haar iets te zwaar.
Zij leerde haar kinderen de weg naar de kerk,
waar zijzelf zo gaarne naartoe ging toen ze nog
kon. Is het dan wonder dat wij met diepen eerbied
starèn naar die voor immer gesloten oëen, die zo-
veel blijheid en liefde hebben uitgestraald? - Maar
dan gaan onze blikken ook naar boven: " God, wij
danken U voor deze voortreffelijke vrouw, die zorg-
zame moeder en smeken U: dat zij ruste in vrede...

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, blijft mijn voorbeeld en raadgevingen in-
dachtig. Ik dank U voor uwe oprechte aegenheid
en liefdevolle zorgen. Van daarboven blijf ik waken
over U. Weest mij allen inachtig in uwe gebeden
Tot weerziers in den Hemel.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.a.

Uitg. Jooris, Faliestraat, 28, St. Maria-Oudenhove



De Familiën

ROOS, DE MEULEMEESTER

HELLEPUTTE en

COPPENOLLE

bedanken U hartelijk voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.