

Naar het hemels geluk
mogen Gods Engelen U geleiden.



Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Helena-Bertha ROOS

weduwe van de Heer
Richard SPILEERS

geboren te Schorisse op 25 juni 1908 en
schielijk overleden te Oudenaarde op 24
februari 1971, gezalfd met het H. Oliesel
«in extremis».

Té vroegtijdig noemen wij haar heen-
gaan: doch, voor God volstaan deze jaren,
omdat Hij niet ziet naar de duur maar
naar de inzichten van onze daden, en naar
het geloof dat aan de grondslag ligt van
ons leven. Voor een kristen betekent de
dood een overgang naar een beter leven,
nochtans is het heengaan van een teerbe-
minde moeder de oorzaak van veel droef-
heid en rouw in de harten van hen die
haar nu moeten missen.

Doch onze troost zullen wij vinden in
de woorden van de Schrift: «Zalig zij die
in de Heer sterven: zij rusten nu uit van
hun zwogen, en hun werken volgen hen
in het eeuwige leven.»

Indien wij met Kristus willen verrijzen,
laat ons dan niet zoeken wat van deze
wereld is, maar alles wat ons hoger kan

brengen; laten we dan geen genoeg
nemen met het alledaagse en het voorbij-
gaande, maar streven wij veeleer naar het
verenigd-zijn met de goede Meester: Hij
leerde ons de waarde van het lijden ken-
nen.

«Dierbare zoon en schoondochter, ik had
zo graag nog vele jaren met U samen
doorgebracht. Maar de Heer heeft er anders
over beslist: laten wij in geest van écht
geloof zijn Wil aanvaarden.

En U, lieve kleinzoon, vraag ik: bid da-
gelijks voor mij dat de Goede God mij
zijn Verlossing zou schenken. Weldra viert
gij uw Eerste Communie: blij dapper, en
groeï op tot een overtuigde christen mens:
voor mij en voor uw vader en moeder zal
dat de grootste troost zijn die gij ons kunt
bezorgen.»

Voor de blijken van kristelijke deelne-
ming bij het afsterven van haar die hen
zo dierbaar was, danken U innig:

De Heer en Mevrouw
Georges SPILEERS-SCHIETTECATE,

Jongeheer Rudi SPILEERS,

De families ROOS-FORT
en SPILEERS-DONCKERWOLKE.