

EEN DANKBARE HERINNERING AAN



DE HEER

**Henri ROOS**

echtgenoot van Mevrouw  
Anna VAN DER BEKEN

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 5 maart 1932  
en thuis plots overleden op 29 september 1998,  
gesterkt door het gebed van de Kerk.

---

Vader was het hart  
de thuis.

Vader kon luisteren  
elk van ons begrijpen  
en onze eigenheid waarderen.

Vader was: werken  
ten dienste staan  
alles dragen  
zichzelf zijn  
geloven.

Om alles wat hij voor ons was,  
danken wij de Heer.

Waar ben je, opa?  
Wandel je op het grasveld van je dromen?  
Ik hou van je, opa  
Ik geef je een bloem mee uit m'n hart

Het vuur  
Het veld  
De wind  
De zon

Je gaf ons je wijsheid mee  
Je gaf ons je vader-zijn

Ben je nu een vogel die  
vliegt over de weidse vlakten?

Opa, 'k kus je  
Opa, 'k zeg je vaarwel  
maar je blijft altijd verder leven  
in onze harten  
in onze ziel

---

De namis zal opgedragen worden  
op zaterdag 17 oktober 1998 om 18 uur  
in de kerk te Sint-Maria-Horebeke.



Anna VAN DER BEKEN,  
kinderen en kleinkinderen,  
De families ROOS - MEIRLAEN -  
VAN DER BEKEN - HAELTERS,  
danken u voor uw gebed en medeleven.