

« Heer, Gij hebt ons voor U geschapen en ons hart is onrustig zolang het niet rust in U ».

†

Tot vroom aandenken van

MEVROUW

RACHEL ROOS

echtgenote van de heer

ACHIEL BATTIAU

geboren te Zegelsem, de 21e november 1925 en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 24e oktober 1968, bediend met de H.H. Sakramenten.

Gelukkig de mens die zo leeft, zoals hij in het uur van de dood wenst bevonden te worden.

Alles is ijdel — alleen de Heer dienen en Hem voor ogen houden in hoop en betrouwen — blijft in eeuwigheid.

Zijn talenten ten dienste stellen, is de plicht van iedere mens, die het goed meent met zijn medemensen.

Bemide echtgenoot, ik dank U voor Uwe genegenheid en geef alles over aan de goddelijke voorzienigheid, dan zult gij nog zo moedig en sterk zijn.

Beste familieleden en vrienden, hartelijk dank voor Uwe toewijding en zorgen en gedenkt mij in Uw gebed.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De Heer Achiel BATTIAU,

haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Remi ROOS-DE VOS, kinderen en kleinkinderen ;

De Heer en Mevrouw Arthur DE SUTTER-ROOS, kinderen en kleinkinderen ;
haar broeder, zuster, schoonbroeder, schoonzuster, neven en nichten ;

Mevrouw Remi BATTIAU (†)-DE BOURDOUD'HUY, haar schoonmoeder ;

De families ROOS, BATTIAU, ELLEBAUT en DE BOURDOUD'HUY ;

DANKEN U oprecht voor de bliken van kristelijke deelname in hun rouw.