

Ik heb mijn Heer en God gebeden  
in 't midden van mijn hart.  
Ik kende 's werelds ijdelheden  
noch 's werelds pracht. G. Gezelle

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## REMI ROOS

echtgenoot van Mevrouw

**GEORGINA HOOGSTOEL**

geboren te Schorisse op 25 mei 1902  
en overleden te Ronse op 28 september 1978,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Lijden is een school, waarin God de mens  
les geeft over de ijdelheid van de wereld, over  
de zwakheid van de mens, over de kracht van  
zijn genade, over de prijs van de hemel.

P. Hattler.

Hij was een goede echtgenoot en vader. Het  
geluk van de zijnen was zijn geluk. Veel heeft  
hij gewerkt en lang heeft hij geleden. Moge hij  
nu bij God het geluk vinden dat altijd blijft.

Mijn geliefde vrouw, veel hebt gij voor mij  
gedaan. Uw aanhoudende zorgen maakten mijn  
lijden draaglijk.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, denk  
dikwijls aan mij terug.

Gij allen, mijn verwanten en vrienden, bid  
voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Begraffenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse

Mevrouw Remi ROOS,  
geboren Georgina HOOGSTOEL,

Hr en Mw Norbert MERCHIERS-ROOS  
en kinderen Salvatore en Claudine,

Hr en Mw Noël ROOS-VANBUTSELE  
en kinderen Martine en Samine,

Hr en Mw Parfait ROOS-VANDER EECKEN  
en kinderen Sylvie en Christophe,

Hr en Mw José VANDEKERCKHOVE-ROOS  
en kinderen Linda en Katy,

De families ROOS, FORT, HOOGSTOEL en  
ANSELIN,

*danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun rouw.*