



*Jezus, die aan het kruis
voor ons gehangen heeft,
Hij is voor ons verzezen. Alleluia!*

Bid voor de ziel van
de heer

René Roos

echtgenoot van mevrouw
Marie-Thérèse Van den Berghe

geboren te Zottegem op 3 mei 1927
en aldaar overleden op 23 april 1989.
De kerk sterkte hem met de ziekenzalving.

Voor uw gebed en blijken van kristelijke
deelname in onze rouw, danken u oprecht
de families Roos, Coeymans, Van Pee,
Van den Berghe.

Deze volksvriend stamde uit een schoon, diep-
gelovig gezin. Niettegenstaande zijn handicap,
wist hij anderen te bemoedigen en op te beu-
ren.

Samen met zijn echtgenote heeft hij ingestaan
voor een talrijk gezin. In de buurt evenals op het
werk bleef hij joviaal en steeds tot dienst bereid.
Soms resoluut van aanpak, verborg hij onder
een ruwe schors een begrijpend en goed hart.
Tegenover zijn moeder, vroeg weduwe gewor-
den, bewaarde hij een zorgzame en hoge waar-
dering.

Haastig is hij door de Heer teruggeroepen,
maar zijn ziekte heeft hij geduldig en als voor-
bereiding op de Godsontmoeting gedragen.
De eerbied tegenover Moeder Maria heeft hij
van jongsaf van huis uit meegekregen.
De vraag uit het Weesgegroot zal hem zeker
in lastige ogenblikken voor de geest gekomen
zijn.

Beste echtgenote, liefste kinderen en kleinkin-
deren, heb dank voor het vele dat gij voor mij
deed.

Onwennig in aangeleerde woorden, heb ik al-
tijd veel van u gehouden.

Vaart wel, ik blijf u gedenken, bidt ook nog wel
eens voor mij. O.-L.-Vrouw van de Rozekrans,
b.v.o.