

Gedenk mij Heer, in uw darmhartigheid



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

RICHARD ROOS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA, ERNA VANDENDRIESSCHE

geboren te Schorisse, op 5 maart 1900
en godvruchtig overleden te Ronse,

op 15 oktober 1974,

gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Waakt, want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen.

Ieder mens is in zijn leven zoeker naar God; de ene langs gebaande paden, de andere langs eigen wegen. Ook de overledene heeft zijn tocht gegaan, heeft zijn weg gewandeld. En God die de mens beter kent dan wie ook, en die oordeelt naar het innerlijke en de goede wil, laat zich altijd vinden. Hij bevestigde mij en bracht mij redding.

In vrede met God is hij gestorven, laat die vrede voor eeuwig zijn deel zijn, en laat ons gebed, over de dood heen ten goede komen.

Mijn goede, trouwe echtgenote, ik dank u voor uw onuitputtelijke bezorgdheid, dag en nacht hebt ge mij met warme genegenheid verzorgd, God zal er u om lonen.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank voor uw opbeurende bezoeken, geef nu al uw genegenheid en liefde aan moeder en grootmoeder, van uit de hemel zal ik over u allen bidden.

Beste familieleden en vrienden, eens zien wij elkaar terug. Voor ons allen blijft hij dan ook een wekroep en een schutse bij God.

Begravenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse

Mevrouw Richard ROOS, geboren Maria, Erna, VANDENDRIESSCHE, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families ROOS-FORT en VANDENDRIESSCHE-IJSEBAERT,

danken U voor de blijken van Innige deelneming in de rouw die hun treft.