



*"Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.*

(M. Vasalis)

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Maria, Alice Rouckhout

weduwe van de heer Ernest De Clercq

geboren te Velzeke op 24 mei 1914
en naar het eeuwig leven overgegaan in het
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 8 mei 1989
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Moeder en Schoonmoeder van:

Leon en Henriette
Leona en Leon
Monique en Jozef
Eric en Martine

Grootmoeder van:

Tessie en Ilse
Gerda, Anja en Els
Annelies en Liesbeth
Sarah en Evelien

Moeder leerde ons eenvoud, eerlijkheid, dienst-
baarheid en volharding.
Zij hield van al haar familieleden en geloofde
in het weerzien bij de Heer.

Aan mijn moeder.

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten,
mij lang in d'ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En 'k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.

(Willem Elsschot)

Het is fijn dat U gekomen bent om met ons mee
te leven en samen te bidden. Het is voor ons
een steun in moeilijke uren.
De familie dankt U daarvoor van harte.

Namis voor moeder op zondag 4 juni 1989
om 8 uur.