

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS, Amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

KAMIEL ROUSSEAU

zoon van

Francies en Theresia DE VOS

geboren te Oprakel, op 8 oktober 1874, en er
haastig overleden op 14 december 1957, gesterkt
door het H. Oliesel in extremis en de Pauselijke
Zegen,



Het was een diepgodvruchtig man, zachtmoedig in de omgang en daarvoor door eenieder geacht. De dood is hem onverwacht komen halen, maar niet onvoorbereid, want hij leefde steeds zoals hij wens- te te sterven.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven door de dood wel veranderd, maar niet weggenomen. Wij bevelen u, stoffelijke mens, de almachtige God aan, en stellen u in de handen van Hem, wiens scep- sel gij zijt, opdat gij moogt terugkeren tot uw Heer, die u uit de aarde heeft gevormd.

Offers en lofgebeden dragen wij U op o Heer, neem ze aan voor de ziel, waar we heden de gedachtenis van houden; doe haar overgaan van de dood naar het leven, dat Gij eertijds hebt beloofd.

Dierbare neef en nicht, de dood heeft mij plots aan uw genegenheid ontnomen. Hebt dank voor de liefdevolle gastvrij- heid, die gij mij sedert zovele jaren hebt verleend. Alle familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw dagelijkse ge- beden en tot weerziens in de zaligheid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d, afl.)

R. I. P.

†

De Families ROUSSEAU en DE VOS,

danken U van harte voor
uw kristelijke deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel