



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GEORGES RUBBENS

weduwnaar van Mevrouw

MADELEINE VANDENABEELE

geboren te Ronse op 1 februari 1906

en godvruchtig overleden te Aalst

op 1 januari 1981, gesterkt door de

genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

«Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook als hij gestorven is. En al wie in Mij leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven».

Op deze woorden van de Heer berust het christelijk geloof in het eeuwig leven. God biedt iedere mens het eeuwig geluk aan. De mens aanvaardt dit geschenk als hij zijn onbeperkt vertrouwen stelt in de belofte van God. Dat is geloof, als men naar die belofte leeft en er zijn verwachting op bouwt.

De afgestorvene was een gelovig mens. Hij heeft zoals iedereen, die in zijn leven de tekenen van God weet waar te nemen, geleidelijk leren te onderscheiden wat blijvend was en wat niet. Hij was bereid de wil van God in zijn leven te aanvaarden, wetend dat zijn sterven wel het einde zou betekenen van het voorbijgaande, maar tegelijk de opstanding tot het blijvende, tot het eeuwig geluk in en bij God.

Wij danken hem voor wat hij voor ons betekende, voor zijn liefde en genegenheid.

Georges était l'homme affable, aussi bien dans le rapport avec ses nombreux anciens collègues que dans ses relations humaines. Sa jovialité était presque proverbiale ; toujours le mot qui allait droit au cœur, exprimant sa sympathie pour tous, sa joie de vivre, car il tenait à la vie, à sa famille, à ses amis qui perdent en lui un père et grand-père aimant, un frère attachant et un ami sincère.

Chers enfants et Axel, j'aurais tant voulu rester encore quelque temps parmi vous, pour jouir avec vous de votre bonheur. Je continue à veiller sur vous et à vous entourer, avec maman, de notre tendresse infinie.

Famille bien-aimée, amis sincères, cette séparation n'est que passagère ; un jour nous nous retrouverons tous réunis dans un bonheur, dans une joie qui ne finira jamais.

Hr en Mw Robert DELBECQUE - RUBBENS,

Jongheheer Axel DELBECQUE,

De families RUBBENS - VANDEPUTTE en
VANDENABEELE - AELVOET,

danken voor de blijken van oprecht medevoelen.

remercient pour les marques de sympathie profonde.

Begrav. Firma Aelvoet, Ronse