



Gedenken we dankbaar

MEVROUW

ANNA SACKX

weduwe van de heer

Raymond CANTAERT

geboren te St.-Blasius-Boekel op 3 december 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 23 maart 1989,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de pauselijke zegen.

Om uw gebed en blijken van medeleven
danken U :

de families SACKX, CANTAERT,

't JONCKE, DE DECKER.

De lijdensweek van de Heer
werd ook de laatste tocht van Moeder.

Gekoesterd door haar kinderen,
op de handen gedragen door haar kleinkinderen,
vertroeteld door haar bureu
ging Moeder van ons heen.

Dank Heer,
voor alles wat zij voor ons mocht betekenen
voor het voorbeeld dat zij ons gaf.
Neem haar op in Uw barmhartigheid
en laat haar delen in de vreugde
van het paasmysterie.