



Dankbare herinnering aan

de heer

WILLY SADONES

echtgenoot van mevrouw
Margriet Van der Heyden

geboren te Zarlardingne op 15 maart 1922
en tragisch om het leven gekomen
te Soignies op 15 april 1993, na het
Sakrament der zieken te hebben ontvangen
in extremis.

De families Sadones, Van der Heyden,
Bauwens en Vekeman danken
voor de blijken van deelneming.

Lieve Willy,

Je ging ons allen voor in liefde, moed, blijeestigheid
en geduld.

Je trok ons een spoor als mens
en als christen mochten wij dat steeds volgen.

Wij danken je voor de diepe genegenheid
die wij steeds mochten ervaren.

We zullen je missen, zoals een mens
de meest geliefde mist.

Laat nu je lieve handen rusten, ze hebben al genoeg
gedaan, ze droegen 's werelds last en leed en brach-
ten altijd liefde aan.

—

Geliefde Margriet,

Ons gelukkig samenzijn, zo abrupt verbroken,
ons beider verlangen, mensen te helpen, liep uit op
dit drama.

Ik ben er niet meer om u te helpen,
om dienend naast u en mijn vrienden te staan.

De christelijke weg, die wij samen zovele jaren zijn ge-
gaan, loopt voor mij nu verder naar de Verrezen Heer.
Daar wacht ik op u om er eens voor eeuwig samen
te zijn.

In het zware heden, weze ons schoon verleden een
troost, en ons geloof in de toekomst een ware steun
tot we hier zijn herenigd, voor eeuwig.