

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

ALFONS SCHAMP

Echtgenoot van Mevrouw Maria Opsomer
Geboren te Maarke-Kerkem op 8 maart 1899 en
godvruchtig overleden te Ronsse
op 20 oktober 1972.

—
Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.
—

« De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand, en geen kwelling zal hen raken. »

Deze troostvolle woorden van de H. Schrift willen
wij toepassen op de betreurde overledene. Hij was
een rechtvaardige, die de wet van God trachtte na
te komen, en die zijn evenmens een goed hart toe-
droeg. Als eerlijk man, goede echtgenoot en zorg-
zame vader ging hij ons allen voor op de weg naar
de eeuwigheid.

Heer, geef hem dan, om zijn verdiensten, en door
de verdiensten van uw goddelijke Zoon Jezus-Christus,
het eeuwig licht, en laat uw vrede zijn ziel voor
altijd overstralen.

Teergeliefde Echtgenote en dierbare Kinderen, ik
dank u zeer oprecht voor al uwe bezorgdheid en uw
edelmoedige hulpvaardigheid. Blijft mij toch in-
dachtig in uw dagelijks vurig gebed.

Beste Familieleiden en Vrienden, tot weerziens!
Bidt allen voor mij!

Mevrouw Alfons SCHAMP geboren Maria OPSOMER;
Heer en Mevrouw Roger SCHAMP-FORT;

De familie Schamp-Van Alderweireld;
De familie Opsomer-De Cubber;

danken innig om uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schortisse