

Er moet toch ergens zonder zorgen  
een zonnig land van vreugde zijn  
waar 't altijd lente is en morgen  
en wij aan Vaders hart geborgen  
ontwaken van verdriet en pijn.



TOT AANDENKEN AAN

DE HEER

**Dion SCHAUWBROECK**

echtgenoot van Mevrouw  
Simonne VYNCK

geboren te Oudenaarde  
op 19 april 1934  
en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde op 10 februari 1994.

---

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk te Oudenaarde-Heurne  
op zaterdag 26 februari 1994 om 9 uur.

Zijn lichaam droeg de sporen  
van menselijk kwetsbaar zijn  
maar voor de vreugd geboren  
gaat vriendschap niet verloren  
in eenzaamheid en pijn.

Er zingt een ondertoon van leed  
doorheen ons menselijk bestaan,  
een lied dat men het liefst vergeet.  
Maar wie gelooft en nadenkt weet  
dat ieder moet zijn kruisweg gaan.

(L.V.)

---

Simonne VYNCK,

Filip en Hilde SCHAUWBROECK - SONCK,  
Bram en Daan,  
Frank SCHAUWBROECK,  
Pascal en Els SCHAUWBROECK - HAEDENS,  
Franky en Ann DE WANDEL - SCHAUWBROECK,  
Sofie SCHAUWBROECK,

De families SCHAUWBROECK - MARTENS -  
VYNCK - LEPEZ,

danken U van harte voor uw  
christelijk medeleven in de rouw.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde