

Bloemen zijn er om mooi te zijn,
mensen zijn er om goed te zijn.



Dankbaar om zijn gegeven leven gedenken wij

DE HEER

Hubert Schiettecatte

Echtgenoot van Mevrouw Mariette VANDEPUTTE

Geboren te Etikhove op 20 april 1928 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 11 februari 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid K.B.G. Etikhove

Mariette Vandeputte, kinderen en kleinkinderen en
de families Schiettecatte, Vandekerckhove,
Vandeputte en De Priester
danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

*Namis op zondag 15 maart 1998 om 9.30 uur.
in de kerk te Etikhove.*

Papa,

Na 3 maanden van lijden ben je in stilte van ons heenge-
gaan.

Een tijd die hard was zowel voor jou als voor ons. Nu laat
je de mooie herinneringen na van een perfecte echtge-
noot, schoonbroer, vader en grootvader.

Met je grote doorzettingsvermogen, moed en werklust
doorstond je alle stormen des levens. Doch tegen jouw
ziekte kreeg je geen enkele kans om je te verweren, je
werd uit het leven gegrepen.

Lieve echtgenoot, je bent altijd mijn steun en toeverlaat
geweest, mijn rots in de branding. Ik zal je missen, lieve
Hubert, het was een droom om met jou samen te leven.

Papa, jij was de grote steun in mijn leven. Nu moet ik
alleen verder. Ik zal proberen je goede voorbeeld te vol-
gen en jouw levenswerk verder te zetten. Dank voor alles.

Met jouw petekind Kimberly had je een speciale band. Je
stond steeds klaar om met haar te spelen, om met haar
naar de schaapjes te gaan of om een mooi zwaantje voor
haar te tekenen.

Liefste pépé, bedankt dat je er steeds was voor mij.
Het is zeer triest om van jou nu reeds afscheid te moeten
nemen, toch houden wij de mooie herinneringen vast en
zijn we je heel dankbaar voor de mooie jaren samen.
Tot weerziens,

Ma, je kinderen en kleinkinderen.

Begr. D'Hondt, Oudenaarde

Tel. 055/31 11 33

