



Bij het aanbreken van de dageraad straalde het leven met de verzezen Christus door voor
DE HEER

ALBERT SCHOLLAERT

echtgenoot van Mevrouw
PAULA VAN LIERDE

geboren te Schendelbeke op 21 november 1915
en overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 19 januari 1993.

Medaille van militair strijder 1940-1945.
Herinneringsmedaille 40-45 met gekruiste sabels.
Ridder in de Kroonorde.
Ridder in de orde Leopold II.
Erekruis N.S.B.

Voorzitter N.S.B. - Afdeling Schendelbeke.
Ere-Schepen van Schendelbeke.
Lid van F.C. Eendracht en K.B.G. Schendelbeke.

Een ongelijke strijd was het voor Albert. Wij vermoedden het toen hij ons sprak over het verminderen van zijn krachten. Toch wilde hij niet wijken. Steeds was hij op post, onze trouwe lector.

Wij bewonderden zijn karaktersterkte en zijn moed. Als scheidsrechter op het voetbalveld, onkreukbaar. Die weg wilde hij ook zien bewandelen door onze jeugd.

Wij bewonderden zijn dienstbaarheid, als schepen in het bestuur van een landelijke gemeente. Het is moeilijk voor iedereen goed te doen. Hij wist het, maar nam zijn verantwoordelijkheid.

Wij bewonderden hem als plaatselijke voorzitter van de Oud-Strijdersbond. Telkens werd het ieder jaar voor hem een hoogdag: die 11 november. Zijn toespraak die hij toen hield was

telkens een pareltje. Hij had er dan ook aan gewerkt en over nagedacht, van weken op voorhand, en was ieder jaar zo gelukkig toen men hem hierover feliciteerde.

Wij bewonderden hem om de familierelaties die hij in ere wilde houden, en waarvan hij zich als de laatste overblijvende van een generatie voelde: de Schollaerts. Die band met de zijnen voelde hij aan als een verworvenheid, als een waarde die boven de generaties moest stand houden.

Wij bewonderden hem om zijn stiptheid: het was een man waar men kon op rekenen, in alle omstandigheden. Zijn gegeven woord bleef hij trouw.

Wij bewonderden vooral zijn geest van geloof. Dat geloof van zijn kinderjaren bleef voor hem heilig, ook zijn zondagmis en zijn verering van O. L. Vrouw van Lourdes. Verschillende keren trok hij mee op bedevaart. Hij beschouwde het als een eer een functie te kunnen vervullen zowel te Lourdes als op de Oudenberg.

Nu hij de weg is gegaan naar het hemels Koninkrijk, zal hij daar zeker verwelkomd zijn door zovelen die hem zijn voorgaan: zijn familieleden, zijn vrienden en kennissen uit voetbalwereld en strijdersbond.

Dierbare echtgenote, put de moed en sterkte om verder te leven, waar ik die vond om te sterven, in uw geloof.

Familieleden, vrienden en kennissen, tot weertiens in het Rijk van het eeuwige Licht.

O. L. Vrouw van Lourdes, wees zijn zaligheid.

**De families SCHOLLAERT, VAN LIERDE,
DANEELS en ANDRIES,**

danken U voor de blijken van deelneming

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Rouwondern. A. Beernaert, G'bergen - 054/411724

