

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest
Luk 23; 46

In gebed verenigd nemen wij afscheid van

DE HEER

Emiel SCHOLLAERT

Ridder in de Orde Leopold II

Oudstrijder 1940-1945

echtgenoot van mevrouw Augusta CELEN

geboren te Aalst op 25 september 1912 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 24 juni 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Vandaag nemen we afscheid van een goed en
levenslustig man. Zijn zware slepende ziekte
heeft hij tot de laatste dag moedig gedragen
en zoals hij het zelf zo graag wou is hij thuis
in familiekring zacht ingeslapen. Rustig en in
volle overgave is hij opgenomen bij de Heer.
Wij denken terug aan Emiel, als een eerlijk,
plichtsbewust en sociaal mens. Hij hield van
de mensen en was steeds bereid om te hel-
pen. Hij was gekend om zijn humor en geestige
opmerkingen, maar vooral om zijn eindeloos
vertellen.

Hij heeft ons een schat aan schilderijen na-
gelaten. De prachtige bloemen en landschap-

pen die hij schilderde waren de uitdrukking van
zijn innerlijk gevoel voor schoonheid. Hij genoot
van het leven op zijn manier. Lijden en tegen-
slag verwerkte hij moedig en stil.

Vader, je hield toch zoveel van ons. Wij be-
seften dat we je zouden verliezen, maar de
dood komt altijd te vroeg.

Je betekende zoveel voor ons. Dit afscheid
valt ons dan ook bijzonder zwaar.

Door de tranen van onze droefheid heen willen
wij nochtans God danken omdat we je mochten
kennen als zorgzame echtgenoot en kommer-
volle vader en grootvader. Wij zijn dankbaar
om al het goede en het schone dat wij in
jou en door jou mochten ervaren.

Moge de Heer je de eeuwige rust en vrede
schenken.

Dierbare echtgenote, dank voor alles, vooral
voor uw goede zorgen tijdens mijn ziekte.

Liefste kinderen en kleinkinderen, dank voor
alles wat gij in genegenheid voor mij gedaan
hebt.

Beste broers, zusters en familie, dank voor
uw vriendschap.

Goede vrienden, dank.

Vaarwel en tot weerziens in het Vaderhuis.

Mevrouw Emiel SCHOLLAERT-CELEN Augusta,
kinderen, kleinkinderen en familie,

danken u voor uw gebed en medeleven.