

'Neen, niemand weet hoe wonder dat
God alles wel te samen vat
dat is en zijn zal; niemand kan
doorgronden 't diep geheim ervan.' (G. Gezelle)

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Rachel Schutijzer

weduwe van de heer Valère Van Damme
geboren te Sint-Maria-Lierde op 2 oogst 1917

de heer

Luc Van Damme

geboren te Zottegem op 6 februari 1952

beiden overleden te Sint-Kruis-Winkel
op 18 oogst 1988

Jean en Rosine Plasschaert-Van Damme
Erik en Jeanine Van der Hoeven-Van Damme

Dominique en Frederik Plasschaert
Vanja Van der Hoeven

Christiane De Ganck

De families Schutijzer, Van Damme, Keppens en
Coolens

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming
in hun rouw.

Zij gingen uit het vertrouwde huis voor een tocht, een
uilstap, een bezoek, zoals het wel eens meer gebeur-
de, moeder en zoon, maar keerden niet terug.
Het huis bleef leeg.

Een drietal maanden na het overlijden van vader, zijn
zij zo plots, onvoorstelbaar, uit hun zo vertrouwde mid-
den weggenomen. Zij zijn de weg gegaan bij vader
Valère. Het harde verkeer heeft hen opgeëist, de ei-
gentijdse manier waarop zovelen vroegtijdig het leven
verliezen.

Ons verdriet is zo groot, juist omdat wij zo sterk met
elkaar verbonden waren, en alles met elkaar deelden,
wat we beleefden, wat we in het hart droegen.

*We geven moeder en zoon terug
in de handen van de levengevende God,
maar houden hen aanwezig bij ons
door een band die sterker is dan de dood.*

*Dankbaar om de moederlijke zorg,
om de rustige nabijheid en inzet van haar zoon
geven wij hen een plaats in ons hart,
want woorden zullen hier geen uitkomst bieden,
alleen gebed en ongeziene liefdevolle nabijheid
zullen de diepe wonden helen en verzachten.*

*Geliefde kinderen, broers en zussen en verloofde,
zonder nog een woord of een gebaar
hebben wij ongewild afscheid genomen.
Dank U om alles wat ons met mekaar verbond.
Steun elkaar in deze pijnlijke momenten
en ga verder met de gezindheid die ons altijd heeft
bezield,
overtuigd dat God, ondanks alle tegenkantingen,
alles ten goede keert
voor hen die Hem liefhebben.*

*Maria, hulp der kristenen,
help ons dit kruis te dragen
naar het voorbeeld van uw Zoon.*