



BID VOOR DE ZIEL

VAN WELEERWAARDE HEER

## ARTHUR SEGHERS

Algemeen directeur van de  
Zusters Franciscanessen te Zottegem

Hij werd geboren te Vrasene 4 Maart 1899, tot priester gewijd te Gent 14 Juni 1924, achtereenvolgens benoemd tot leraar aan het college te Dendermonde 8 Januari 1924, tot onderpastoor te Zelzate 31 December 1931, tot godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare School aldaar 31 December 1932, tot algemeen directeur van de Zusters Franciscanessen te Zottegem 5 September 1947, hij ontving de laatste HH. Sacramenten en ontsliep in de Heer te Zottegem 3 Februari 1956.

« God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar een behouden aankomst ». Wie de overledene gekend heeft, begrijpt de zin en de bedoeling van die woorden welke bij 't binnengaan in zijn huis te lezen hingen. Geen kalme reis: voor de verschillende functies die hem door zijn overheid werden aangewezen heeft hij zich steeds volledig en rusteloos ingezet met heel zijn hart en met al zijn krachten. De last die ieder werk meebrengt, de zorgen die, bij groter verantwoordelijkheid, ook zwaarder wogen, later de ziekte die de drang van zijn actief temperament kwam betomen: dat alles beschouwde hij als door de Voorzienigheid voorbestemd, als de louterende weg naar Christus. Hij verwachtte zich aan een schielijk sterven, had er zich op voorbereid en zich neergelegd bij Gods beschikking. Glimlachend had hij er nog over gesproken enkele minuten voor de dood hem trof.

Eerwaarde Zusters, « gedenkt uw oversten die U Gods woord hebben voorgelaten » (S. Paul). Mocht een vermaning wel eens hard gevallen

zijn, verontschuldigt hier de menselijke zwakheid, ziet er in de rechtzinnige verknocheid aan Christus, aan de Kerk en aan onze congregatie.

Dierbare broeders en zusters, ik weet dat uw geloof sterk genoeg is om, ook in deze beproeving, te blijven bidden: Onze Vader,... uw wil geschiede! Mijn goede vrienden en gij die me zo trouw hebt bijgestaan bij mijn ziekte, ik dank U voor uw genegenheid en toewijding.

Bidt allen voor mij opdat ik behouden aankome in het Vaderhuis bij de Meester die mijn riep. Medebroeders in 't priesterschap, gedenkt mij aan het altaar.

Heer Armand SEGHERS,

Heer Michel SEGHERS,

Mejuffer Gabriëlle SEGHERS,

De Familiën SEGHERS en VAN GYSEL,

De Eerwaarde Moeder Overste der Zusters Franciscanessen,

Mejuffer Emilie Claeyssens, zijn trouwe huis-houdster,

bedanken om uwe kristelijke deelneming en gebeden.

Drukkerij « De Beiaard » Sottegem