

†

Zuster
FERNANDINE (Margriet) SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel op 15 februari 1907,
geprofest als Zuster van Maria op 29 april 1930,
ging ons voor naar de eeuwige Vreugde op 2 december 1976
in de H. Hart - Kliniek te Oudenaarde.

Bedanken :

De Algemene Directeur E. H. Ch. Van Wambeke,
De Algemeen Verantwoordelijke en de Zusters van Maria,
De Families SERLIPPENS en HAEGEMAN.

ZUSTER MARGRIET,
als wij aan u terugdenken
zien wij handen die altijd bezig zijn
in rusteloze dienst om te verzorgen
om zorg te dragen voor
kinderen, bejaarden, bloemen en Gods huis.
Wij danken u voor uw dienstbaarheid
aan uw Heer en aan uw naaste
bij voorkeur kinderen en zwakke mensen.
Als wij aan u terugdenken
zien wij handen die vertellen
over de goedheid van mensen rondom u.
Het was een mooi en edel gebaar
als u met waardering over mensen vertelde.
Maar plots bent u zo rustig geworden
kalm begeesterd door moedig geloof.
Ik offer mijn lijden aan de Heer, zei u
en daarna werd alles stil.
Wij allen die u hebben gekend
te Machelen, Kemzeke en Maarke - Kerkem,
wij zijn u dankbaar en vouwen onze handen :
Heer, wees mild voor onze zuster Margriet
en kom haar tegemoet als de Bruidegom
die zij onvoorwaardelijk liefhad.

roger de vos