

Verrijzen is ons geloof
weerzien onze hoop
gedenken onze liefde.

Uit Gods hand ontving ik mijn leven.
In Gods hand geef ik mijn leven terug.

Julie die mij zo lief gehad hebben,
let niet op het leven dat ik heb afgesloten,
maar op het leven dat ik begin.
(Augustinus)



Samen biddend gedenken wij
De Heer

André SIMAEYS

zoon van wijlen Arthur en Marguerite
SIMAEYS - BROWAEYS

*geboren te Oudenaarde op 20 december 1945
en onverwacht overleden in het U.Z. te Gent op
30 mei 1997, gesteekt door de H. Sacramenten.*

*De namis zal opgedragen worden op
zondag 29 juni 1997 om 10 uur in de kerk te
St-Maria-Horebeke.*

*Wij danken alle vrienden en kennissen voor
Uw woord van troost, Uw gebed en
genegenheid.*

Als straks het rouwrumoer
rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is
de schuifelende voeten.

voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

en telkens weer zal ik je tegenkomen

we zeggen veel te gauw :
het is voorbij

hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei

ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door het
stille landschap gaan.

nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans