

De ware liefde voor de overledenen bestaat niet alleen om hem te betreuren maar vooral in te bidden voor hun eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIELERUST
van

Constance-Philomène Soetens

Weduwe van

OMER HERTECANT

Geboren te St Kornelis-Horebeke, op 28 Sept. 1872
en er overleden op 8 Januari 1951.
gezalfd met de H. Olie in extremis.

*

Niets is God zo aangenaam, zo beminlijk dan een zachtmoedige ziel. De zachtmoedigheid is daarbij op zich zelf aangenaam en nuttig voor iedereen.

Zacht van aard, stil en eenvoudig in woord en werk, werd zij van kennissen en geburen bemind en geacht. Haar dierbaren verliezen door haar overlijden een brave en voorbeeldige moeder.

Daarom, beminde kinderen en kleinkinderen, weest indachtig de wellevendheid uwer moeder. Niets is sterker dan de godsvrucht. Zij is de waarborg voor dit en het ander gelukkig leven. Met geburen en kennissen weest indachtig in uw gebeden uwe ouders, die U naar de eeuwigheid zijn voorgaan, waar zij U voor de eeuwige gelukzaligheid verwachten.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U!
(300 d. afl.)

R. I. P.

Uitg. H. Bauters - koster - St Kornelis-Horebeke.

Mijnheer en Mevrouw Victor Hertecant-Broecke en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jules Hertecant-Debet,
Mijnheer Florent Hertecant,

De familiën SOETENS-DEBUS & HERTECANT-MAERTENS.

BEDANKEN U VAN HARTE
VOOR UW WELWILLENDE DEELNEMING EN GEBEDEN.