

"Laat nu Heer, uw dienares gaan in vrede".



Gedenk in uw vroom gebed de ziel van

MEVROUW

Mathilde-Stephanie Solemé

echtgenote van Mijnheer

André-Alfons DE RIDDER

geboren te Zottegem, de 16 maart 1909 en er godvruchtig overleden in de Kliniek St.-Elisabeth, de 19 september 1967, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Zalig de doden, die in de Heer sterven ; van nu af ! Ja zegt de Geest, ze zullen uitrusten van hun zorgen ; want hun werken volgen hen.

De rechtvaardige wordt aan onheil ontrukkt en gaat heen in vrede ; hij gaat rusten, die de rechte weg bewandeld heeft (Is.).

Zichzelf vergetend heeft ze gebeden, gewerkt zonder ophouden. Hare werken zullen haar volgen en haar de kroon der rechtvaardigheid bekomen. Zó mogen heengaan is een zegen van de Heer ; en schreit het hart van hen die haar beminden, niets is troostrijker dan te mogen denken dat deze die men beweent een beter leven is heengegaan.

Duurbare echtgenoot en dochter, God roept mij tot zich. Mijn liefde voor u sterft niet. Ik dank u omdat gij mij zo liefdevol hebt bijgestaan.

Moge de Gever van alle goed u die liefde en die mildheid rijkelijk vergoeden. Van uit de hemel blijf ik u beminnen en bezorgd om uw geluk.

Blijven wij allen verenigd in gebeden tot eens de dag komt van het blijde wederzien.

Mijnheer André-Alfons DE RIDDER,
haar echtgenoot

Mevrouw Gilberte DE RIDDER, haar dochter

Mijnheer en Mevrouw Phillippe PAUWELS-DE
RIDDER en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Leon DE RIDDER-COO-
LENS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert DE RIDDER-ROELS,
haar schoonbroeders, schoonzusters, neven
en nichten

De families SOLEME, DE RIDDER, DE LOBEL-
LE en DE MARTELAERE,

Zeer getroffen door Uw blijken van medevoelen, bij het afsterven van de duurzame overledene danken wij hiervoor oprecht.