

In het huis van mijn Vader,
is ruimte voor velen (Jezus)



Na gekweten taak ging gelovig
naar Gods Vaderhuis terug

MEVROUW

Marie-Romanie SOMERS

echtgenote van de heer

Antoon, Jozef ANCKAERT

geboren te Grimminge op 2 april 1892 en
godvruchtig overleden in het Sedelijk Zie-
kenhuis te Geraardsbergen op 4 september
1978, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Een lang leven in huiselijke kring en gebor-
genheid heeft zij als een weldaad van God
dankbaar ervaren. Veel vreugde, naast in-
spanning en zorg, - heeft zij gekend kinds
kinderen, maar ook achterkleinkinderen te
zien groeien en groot worden. Met tedere
zorg en liefdevolle bekommernis heeft zij -
zolang zij enigszins kon - elkeen van hen
omgevangen en omgeven en meegewerkt voor
hun geluk.

Zij was blij en fier ook de dankbare lief-
de van allen te ontvangen en omgeven en
meegewerkt voor hun geluk.

Zij was blij en fier ook de dankbare lief-
de van allen te ontvangen in de grenzeloos
goede oppas en genegenheid, die haar oude
dag licht en dragelijk hebben gemaakt.

De laatste jaren werd haar een zwaar kruis
op de schouders gelegd waarvan de laatste

maanden wel het meest hebben doorgewogen
door de hevige pijn en ongemakken na haar
ongelukkige val. Toch was zij steeds blij en
vol nieuwe moed, bij het getrouwe bezoek
van haar dierbaren. Tijdens haar leven wist
zij en had zij ervaren dat Christus er ach-
ter staat, als hij ons vraagt "mensen, be-
mint elkander". In haar oude dag heeft hij
haar ook laten ervaren in de liefdevolle at-
tentie van haar familie, dat Hij ons ook niet
in de steek laat en kracht en hulp schenkt,
als Hij ons uitnodigt Hem achterna te gaan
op de weg van het kruis...

Voor allen die dit moedertje hebben ge-
kend zal zij een teken blijven van levens-
moed en optimisme, hartelijkheid en dank-
baarheid.

Dierbare echtgenoot, spijtig genoeg nu
van elkaar gescheiden, wacht ik u op in het
land van Gods belofte, waar geen ziekte en
ouderdom ons nog kunnen hinderen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, van wie ik zoveel hield
maar ook zoveel wederliefde gekregen heb,
bewaart in u het beeld van uw liefhebbend
oudje. Naar allen, maar in het bijzonder naar
Rachel, gaat mijn oprechte dankbaarheid
voor zoveel toewijding en liefdevolle zor-
gen. Blijft mij allen indachtig met een goed
gebed en tot weerziens!

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Voor uw blijken van deelneming danken u de
families SOMERS, ANCKAERT,
LAURENT, VAN DER HAEGEN.

Uitgeverij Mevrouw Marcel VAN LIERDE