

Mijn Jezus, barmhartigheid!

+

**BID VOOR DE ZIELERUST**

van MIJNHEER

**GÉRARD SOUDAN**

Zoon van

**Adolf en Hélène Vanhabost**

geboren te Ronse den 17 Maart 1933 en op betreurende wijze en onvoorziën overleden te Tubize, den 1 December 1955.

Hoe droevig... ja hoe vrezelijk is dit geval van het overlijden van ons zoo beminden zoon, en broeder!

Wat is het leven van den mens hier op aarde: een ononderbroken lijdensweg.

Steeds moeten wij bereid zijn aan God rekenschap te geven over onze werken, en, één zaak is nodig: Gods vriendschap en liefde te bewaren.

Hij was een taate werkman... zoo rechtvaardig en minzaam in zijn omgang en God vrezend en alle kwaad vermijdend.

Zijn beminden vader is hij gaan verwoegen in den Hemel... want, pas weinige maanden geleden, stierf hij en werd om verdiensten voor eeuwig beloond.

Beminde moeder, lieve broeder en schoonzuster en geachte familie en vrienden, zoo plots en lastig moet ik u verlaten, sterkte en troost zult gij vinden bij Onze Lieve Heer. Eens komt het ogenblik dat wij allen op nieuw en onafscheidbaar verenigd worden. Allen bedank ik voor uw liefde en genegenheid... blijft mij indachtig in uwe goede gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
(300 d. afl.)

**R. I. P.**

Druk. O. Everaert (Barrière de Fer) Ronse

Mevrouw Weduwe Adolf SOUDAN-VANHABOST,  
Mijnheer en Mevrouw Amand SOUDAN-PROVOST,  
De jonge heren Bernard, Frans en Willem SOUDAN,  
De families SOUDAN en VANHABOST.

danken U om de gebeden en blijken van genegenheid  
ons betoond bij den diepen rouw die ons komt te treffen.