



Tot vroom aandenken aan de Heer

Fédor SOUDAN

echtgenoot van Mevrouw Jacqueline DEBETH

geboren te Ronse op 3 januari 1925
en er godvruchtig overleden op 31 augustus 1991,
gesterkt door de Sacramenten der Zieken.

Na een leven gevuld van trouw, arbeid en zorg voor zijn gezin, werd de dierbare overledene beproefd door een lange en slepende ziekte, die hij met moed en geduld heeft verdragen.

Wellicht was dit gebed ook een gedachte die tijdens zijn lang ziek-zijn bij hem is opgekomen:

Bitter en hard, Heer, is het brood van de ziekte.
Ik dacht dat ik rijk was, vroeger,
nu ben ik arm, eenzaam en hulpeloos.
Waarvoor deug ik nog ?
Dag en nacht heb ik pijn,
eindeloos zijn de uren zonder slaap.
Ik ben nog maar een schaduw
van wat ik eens was.
Voor anderen ben ik alleen een last.
Moet dit zo nog langer ?
Wanneer loopt de nacht ten einde
en gaat uw morgenlicht op ?
Als ik nog wat geduld moet oefenen,

help mij dan Heer.
Geef mij iets van U te zien
naarmate de rest mistiger wordt.
Op U Heer, heb ik gehoopt.
Laat mij niet alleen staan
in de eeuwen der eeuwen.

Dierbare echtgenote Jacqueline, duizendmaal dank voor uw liefdevolle zorgen en steun tijdens mijn lange ziekte. Gij hebt u niet gespaard en hebt gedaan wat mogelijk was om mij hulp en bijstand te verlenen. Moge de Heer u zegenen en bewaren.

Beste familie en vrienden, aan U ook dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Gedenkt mij in een vroom gebed.

Mevrouw Fédor SOUDAN-DEBETH Jacqueline,
zijn echtgenote;

De families SOUDAN-DELPLANQUE en
DEBETH-SPILEERS,

**danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.**

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.