

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



BIDDEND NEMEN WIJ AFSCHIED VAN
DE HEER

Emiel, Cyrille SPILEERS

weduwnaar van Mevrouw

Louise VAN WITTENBERGE

geboren te Schorisse op 19 augustus 1900
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het
O.-L.-Vrouweziekenhuis op 28 augustus 1988,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Dankbaar om de schone en hoge leeftijd, be-
geleiden wij heden deze overledene naar zijn
laatste rustplaats.

Hij was een eenvoudig man, die in alle eer-
lijkheid zijn taak heeft volbracht. Laten wij dan
de Heer bidden, in nederige onderwerping, dat
Hij de ziel van deze overledene, Emiel, zou op-
nemen in Zijn Hemels Vaderland, opdat hij de
beloning moge verkrijgen voor al het goede dat
hij heeft gedaan.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Moge het lijden van Onze Heer Jezus Christus,
de verdiensten van de Heilige Maagd Maria en
van alle Heiligen, het goede dat deze overledene
heeft gedaan, en de tegenkanten, die hij heeft
doorstaan, hem strekken tot vergiffenis van zijn
zonden en het eeuwig leven bekomen.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, mijn taak is volbracht. Ik dank u
voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Uw be-
zoekjes waren mij zeer aangenaam. Blijft voor
mekaar een steun en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Heilige Petrus, Patroon van onze parochie, bid
voor ons.

Albert en Denise SPILEERS - CANNOO
kinderen en kleinkinderen,
Julien en Yvonne DE LANGHE - SPILEERS,
Laurent en Odette MINCKE - SPILEERS
en kinderen,
Gilbert en Josiane SPILEERS - D'HOLIESLAGER
en kinderen,
De families SPILEERS - D'HAESE,
VAN WITTENBERGE - VANDER STRICHT,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oud.