

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

JULES SPILEERS

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE MESPREUVE

geboren te Schorisse, op 11 maart 1908 en er kortstondig overleden op 22 september 1973.

Oudstrijder 1940-45

God alleen, die « harten en nieren doorgrondt », zal elk van ons naar juiste waarde en verdiensten kunnen oordelen. Hij kent de inspanningen, de offers, het vele goed door onze betreunde overledene tijdens zijn leven verricht : een leven van eerlijk christen mens, een leven van toegewijde echtgenoot, van werkzame vader, van gewaardeerde en geëerde vriend.

God, gij alléén kent ook de maat van onze overgrote smart bij dit droevig heengaan. Hij was ons zó dierbaar ; in zijn ziekte hebben wij hem geholpen en aangemoedigd zoveel als wij konden. Het mocht echter niet baten. Nu blijft ons, naast het diep lidteken van onze pijn, het schoon aandenken van al het goede dat hij deed en dat hij voor ons betekende.

Dierbare echtgenote, hoe pijnlijk ook het scheiden U valt, bid om de kracht die nodig is om zulk een offer te aanvaarden. Ik dank U voor alles.

Beste kinderen, weest gij een steun voor moeder in deze beproeving, en bidt voor mij.

Ook U, mijn goede geburen en vele vrienden, zeg ik oprecht : dank. Vaartwel ; ook op uw gebed reken ik.

Mw Jules SPILEERS-MESPREUVE,

zijn echtgenote ;

Hr en Mw Roland SPILEERS-OCKERMAN en kind Vicky,

Hr en Mw Rufin SPILEERS-DE TAVERNIER en kinderen Carine en Kris,

Hr en Mw Robert SPILEERS-FOUCART en kind Nancy,

Hr en Mw Rol. VAN WYMEERSCH-SPILEERS en kinderen Mariska en Sam,

Jongheer André SPILEERS,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families SPILEERS, MESPREUVE,

D'HAESE en DE BUYSSCHER,

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Druk Van Herzèle - Oudenaarde-Eine