

Want wij weten dat, wanneer
onze aardse tent wordt afgebroken,
wij een gebouw van God hebben
in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis...

(2 cor 5 1).



AANDENKEN AAN

De Heer

Marcel SPILEERS

echtgenoot van Mevrouw

Julia SAEGEMAN

Bestuurslid P.V.V. afdeling Ronse

Oudstrijder 1940-1945,

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945,

geboren te Ronse, op 22 september 1910 en

er overleden op 1 oktober 1987.

—

Prijs de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof,
'k zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k zal zolang ik 't licht geniet,
hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die Zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer, Zijn God.

(Zangbundel Joh. De Heer)

Mevrouw Julia Saegeman, *zijn echtgenote,*

Heer en Mevrouw Roland Blommaert-Liliane Spileers,
zijn kinderen,

Jonge Heer Luc Blommaert,
Mejuffter Inge Blommaert, *zijn kleinkinderen,*

de families Spileers, Hantson, Saegeman en
Lauwerier,

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid en gebed.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse