

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL

vann Mijnheer

OMER SPILEERS

Echtgenoot van Mevrouw

Elisa Van Laethem

Oud-Strijder 1914 - 18

geboren te Schorisse de 29 Juni 1891 en
aldaar schielijk overleden de 23 October 1956.

Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

— « o » —

Eens te meer is de dood van deze overledene een bewijs dat ze komt als een dief in de nacht. De Heer kiest zelf het ogenblik van ons sterven en de manier waarop we sterven: ons mensenoog speurt niets van de wegen des Heren. Gelukkig de mens die leeft zoals hij wenst gevonden te worden op het moment van zijn dood.

Wij bidden God omdat hij met grenzeloze barmhartigheid zich zou ontfermen over de ziel van de overledene en we sterken ons in de troostende woorden van het Officie der overledenen: « Heer Jezus-Christus, Koning van Glorie, bevrijd de zielen van alle gelovigen van de pijnen der Hel en van de diepe afgrond; verlos hen uit de muil van de leeuw, opdat de afgrond hen niet verzwelge en ze niet verzinken in de duisternis, maar opdat Uw vaandrig, de H. Michaël hen opvoere tot het eeuwig Licht, dat Gij aan Abraham en zijn nakomelingschap hebt beloofd. »

Dierbare Echtgenote, beste Familie en Vrienden, sterkt U in de heilzame gedachte aan Uw christen geloof. Geen spoor van verbittering mag er komen in Uw leven om de wrede dood die mij aan U ontrok, maar een nederige onderwerping aan de aanbiddelijke Wil Gods, zal Uw houvast zijn in deze pijnlijke beproeving.

Mevrouw Omer SPILEERS geboren Elisa VAN LAETHEM;
Mijnheer en Mevrouw Camiel VERMASSEN-SPILEERS;
Mijnheer Emiel SPILEERS;
Mijnheer en Mevrouw Pierre PATRON-SPILEERS en kinderen;

De familie SPILEERS-DHAESE;

De familie VAN LAETHEM-VANDER STRICHT;

Danken innig om Uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.