



Aandenken aan
De heer

Albert SPITAEELS

echtgenoot van mevrouw
Leona Stevens

geboren te Delftinge op 11 oktober 1932
en godvruchtig overleden in familiekring
te Zottegem op 26 maart 1998,
na het sacrament der zieken
ontvangen te hebben.

*De families Spitaels, Stevens, De Geijter en Daneels
danken U voor uw medeleven en gebed.*

*De namis zal worden opgedragen in de
Sint-Pieters-Bandenkerk te Erwetegem op
woensdag 29 april 1998 om 19.30 uur.*

Rustig en gelaten,
is vader vredig vertrokken
naar de hemel.
'n Leven vol dienstbaarheid en inzet
voor zijn gezin,
voor vele mensen.
'n Groot hart voor eenieder,
zijn handen, steeds bereid.
De taak met eer volbracht
in trouwe en gegeven liefde.

Liefste vader,
voor alles van u geleerd en gekregen
zeggen wij u van ganser harte:
Dank !



Albert Spitaels

11-10-1932 26-3-1998