

Draag als ik sterf uw witte gewaden
en zing bij mijn dood uw hoogste lied,
opdat de gemeenschap die ik zorgend liefhad
uw dankbare vreugde ziet...



Na een leven vol eenvoud en diepgang,
met een vast geloof in de Verrijzenis,
is naar de Heer toegegaan:

ZUSTER IRMA

(CLARA-MARIA STEYAERT)

geboren te St.-Laureins, 7 april 1899
geprofest als zuster van Maria te Brakel, 11 juli 1927,
rustig naar de Heer gegaan te Zottegem, 26 okt. 1977.

't Is Allerheiligen, 't is Allerzielen,
Zwijgende mensen gaan over de straat.
't Is of ze peinen...
Wellicht komt er een lief gelaat
in hun gedachten rijzen...

Een rustig, ongehavend en sereen gelaat,
kijkend naar de eeuwigheid:
zo hebben wij u, zuster Irma,
voor het laatst gezien.
Levenloos, maar sprekender dan ooit.

Heer onze God en Maria onze Moeder,
50 jaar in Uw kloostergemeenschap van Brakel,
waarvan 31 jaar in het Instituut van Roborst,
werden Uw goedheid en liefde zichtbaar
in de goedheid van haar hart,
in de eenvoud van haar bestaan,
in de nederige dienstbaarheid van haar noeste werk,
in een edelmoedig, rijk en diep kloosterleven.

Heer onze God en Maria onze Moeder,
haar medezusters, haar familie, de mensen van Roborst,
zij danken U voor zoveel goede dingen
door zuster Irma tot ons gekomen.
Zelfs onze pijn wordt ergens dankbaar
om de eenvoudige gaven van haar hart.

Zuster Irma,
blijf zo bij ons en bij allen die
dit konden lezen in de rimpels van uw gelaat.

De algemene Directeur
en de Zusters van Maria te Brakel,

De Zusters van Maria te Roborst,

De families Steyaert-Goethals

danken U voor uw gebed en medeleven.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem