

Draag, als ik sterf, uw witte gewaden
en zing bij mijn dood uw hoogste lied
opdat dit dorp dat ik zorgend liefhad
uw dankbare vreugde ziet!



na een diep-religieus
en schoonmenselijk leven
is naar de heer toegegaan:

zuster majella

MARIA STURTEWAGEN

geboren te Eksaarde, 24 augustus 1901,
geprofes als Zuster van Maria, 18 september 1927,
zacht ontslapen in St.-Elisabethkliniek te Zottegem,
10 september 1973, gesterkt door het sacrament der
zieken en de pauselijke zegen.

Heer,
wanneer we zoeken naar woorden om het leven van
zuster Majella te tekenen, zijn we heel en al dank ver-
schuldigd aan U, Schepper van alle goed:
voor de zesenvertig jaren voorbeeldig klooster-
leven te Roborst, voor de guile hartelijkheid in haar
omgang met de mensen en met haar medezusters,
voor haar eenvoudig maar diep geloof en Godsver-
trouwen.

Dank U, Heer, om zoveel goede dingen welke langs
deze zuster tot ons zijn kunnen komen!

Heer,
nu haar milde handen roerloos gevouwen liggen
rondom het kruis, nu haar schoon hart is stilgevallen,
nu haar goedige ogen gesloten liggen voor altijd... nu
spreekt het goedgevuuld en schoon leven van zuster
Majella nog duidelijker dan vroeger tot ons. Laet,
Heer, haar gedachtenis voortleven bij de mensen van
Roborst, bij de talrijke oud-leerlingen van het instituut
en bij haar zo dierbare familie. Moge datgene waarin
zij groot was tot ons allen blijven spreken.

Heer,
Religieuze zijn in deze tijd is proberen de droom te
vervullen van de Man van Nazareth: weldoende
rondgaan, met de inzet van heel uw leven, houden
van de mensen over hun gebreken heen. Is de tocht
meemaken dag na dag, met mensen die zoeken. Is
elkaars lasten dragen en niemand aan kant laten lig-
gen. Op een eenvoudige manier heeft zuster Majella
dat waar gemaakt in haar kloosterleven. Daarom
was haar bestaan voor haar medezusters een genade
en een zegen.

Heer,
geef haar de vrede en de vreugde als iemand die in U
geloofde en op Uw barmhartigheid haar vertrouwen
stelde.

Heilige Maria,
Gij had een ereplaats in haar godsvrucht, wees nu
haar voorspraak bij de Heer.

De Zusters van het Mariainstituut
te Roborst,

De families Sturtewagen Vander Straeten
en aanverwanten

danken U voor uw gebed
en blijken van meelevens.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem