

De ouderdom, bereikt op de weg van de rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.
(Spreuk. XVI,31)



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

OMER SURDIACOURT

geborente Nederbrakel, de 24 september 1868, en
aldaar godvruchtig overleden de 29 december 1958,
gesterkt door alle troostmiddelen van onze
Moeder de H, Kerk.



Hij was een man van diep geloof, rechtzinnig, eenvoudig en zachtmoedig. Na lange jaren, ijverig en bezorgd gewerkt te hebben in 't klooster van de Zusters, kende hij daar een rustige stille oude dag en was er door iedereen geacht en bemind.

Bij het naderen van de dood was hij niet bevreesd; kalm en gelaten zag hij zijn einde tegemoet, en gans onderworpen aan Gods heilige wil, bracht hij edelmoedig het offer van zijn leven.

Zalig de mens die zijn betrouwen op God heeft gesteld, en naar de ijdelheden van de wereld niet heeft omgezien, want het leven, hoe lang ook, is als een rook die spoedig verdwijnt, en er blijft ons niets meer over dan datgene wat wij voor God hebben gedaan. (H, Alfonsus.)

Beste familieleden en dierbare Zusters,
hebt dank voor de liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Blijft mijne ziel gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!
(300 d. afl.)



De Familiën SURDIACOURT-VAN
DER MOTTEN.

Danken U voor de blijken
van oprechte deelneming
door U betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt