

Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer.



Laat ons gedenken met een vroom gebed
DE HEER

René TERNOOT

echtgenoot van Mevrouw
Mathilde D'HAYER,

geboren te Opbrakel op 25 mei 1901 en
godvruchtig overleden te Ronse
op 13 februari 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Sinds geruime tijd getekend door de gevolgen van zijn beroepsziekte als mijnwerker, sinds maanden en weken gekluisterd aan zijn bed, is René dan toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan. Hij was van het type dat niet gemakkelijk zou klagen, van geen afgeven wou, dat wist door te zetten ook in moeilijke omstandigheden. Dát had hij geleerd in de mijnen. Vriendschap is daar geen ijdel woord. De een zou voor de ander in de bres springen. Ook zijn familie zag hij graag op bezoek.

Wat wij in hem vooral waarderen is zijn oprechtheid, zijn plichtsgetrouwheid en zijn goedhartigheid om een handje toe te steken zolang zijn krachten het toelieten. Wij zijn dankbaar voor het stil getuigenis dat hij ons gebracht heeft. Hij was een mens om blijvend van te houden.

Dierbare Mathilde, ik dank u innig voor uw zorgende steun en genegen trouw, vooral in mijn ziekte en beproeving. Bewaar al het schone dat wij samen mochten beleven en

beredden als een kostbare relikwie in uw hart en uw gemoed. Bidden maakt sterk. Bij de Heer ligt ons vertrouwen.

Dierbare kinderen, ook u dank ik voor elke blijk van genegenheid en vriendschap. In gebed zullen wij in liefde met elkaar verbonden blijven.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw spontane hulp en warme vriendschap. Laten wij mekaar dankbaar blijven gedenken in gebed en Eucharistie.

Mijn dank ook aan het verplegend personeel van het hospitaal.

God zegene en beware allen die in mijn leven iets betekend hebben.

Met oprechte dank voor uw medeleven :

Mevrouw René Ternoot-D'Hayer Mathilde,
De Heer en Mevrouw Roger Ternoot-Leutenez,
kinderen en kleinkind,
De Heer en Mevrouw Roger Pigeolet-Ternoot,
kinderen en kleinkind,
De families TERNOOT-JOURQUIN en
D'HAYER-VANDERLINDEN.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel