

« Ik ben de Verrijzenis en het leven », Pasen.

Liefdevol  
en vroom aandenken aan  
**DE HEER**  
**Robert,**  
**Oscar TERNOOT**

weduwnaar van Mevrouw  
**Marie-Thérèse DECUBBER**

geboren te Opbrakel op 14 november 1909 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters  
van Barmhartigheid te Ronse op 27 maart 1991  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Oudstrijder 1940-1945.**

**Lid van de Bond der Oudstrijders, afd. Opbrakel**

Midden in de Goede Week, de lijdensweek,  
maar in het vooruitzicht van de stralende  
verrijzenis en een eeuwige lente, is Robert  
uit dit aards bestaan van ons heengegaan.

Geheel het leven door, heeft de brave man  
met hart en ziel veel en hard gewerkt, en dik-  
wijls zichzelf vergeten, in dienst van anderen,  
niet altijd met dank en verdiende loon. Zijn  
eenvoud, tevredenheid en zorgzaamheid, zijn  
toewijding voor gezin en medemensen, zijn  
gelaatstrekken van « liefde », waaraan de hui-  
dige wereld zoveel nood heeft.

Hij is ons voorgegaan in een rotsvast  
geloof en vertrouwen in God. Trouw en voor-  
beeldig zijn kristelijke plichten gekweten. Hij

leefde en werkte in rusteloze arbeid, graag  
in Gods vrije en ruime natuur.

Nadat hij zijn vrouw Marie-Thérèse verloren  
had, kon hij de eenzaamheid niet aan. Hij  
mocht verder zijn oude dag doorbrengen in  
de veilige geborgenheid van een toegewijde  
en liefdevolle familie, die tot zijn levensavond  
hem dankbaar en genegen verzorgd heeft. Zo  
is hij rustig en voorbereid door een kristelijk  
leven, de Heer in deze genadevolle week  
tegemoet gegaan, die hem zal erkennen als  
een van de zijnen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, op-  
rechte dank voor alles wat jullie voor mij  
gedaan hebben. Thans ben ik weer met moeder  
verenigd. Van uit de hemel blijven we u  
bewaren en beschermen. Betrouw op God en  
help elkaar.

Mijn vrienden, Oudstrijders, voor alles en  
aan allen oprechte dank.

Moge de dierbare overledene, door Gods  
barmhartigheid in vrede rusten.

NAMIS : op zondag 12 mei 1991 om 10 uur  
in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel.

---

†

**De families**

**TERNOOT, VANDERBRUGGEN,**  
**DECUBBER en BAUWENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blikken  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49