

Bij de Heer is barmhartigheid,
bij Hem is overvloedige verlossing.

† Bid voor de ziel van de Heer

LUCIEN T'KINDT

echtgenoot van Mevrouw

N E L L Y M A R T E N S

geboren te Ronse, op 12 december 1926 en er
schielijk overleden op 23 februari 1970,
gezalfd met de H. Olie.

Wees steeds uw uiterste indachtig !

Niets is beter om ons tot waakzaamheid en deugd
aan te sporen.

Zo kan de dood ons wel onverwachts, maar niet
onvoorbereid ten oordeel brengen.

Hij was een goed man, eenvoudig en rechtschapen.

Hij leefde vreedzaam met iedereen.

Zijn heengaan was plots en onverwachts.

Heer ontferm U over uw dienaar,

wees mild en genadig

en leid hem in uw eeuwige vreugde.

Dierbare echtgenote, beste ouders en schoon-
ouders, moge de pijn van dit plots afscheiden door
de Heer voor U worden omgezet in een waardevol
offer om vrede en verzoening.

Beste familieleden, buren en vrienden, blijft mij
gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Begrafenisond. R. Devos — dr. C. Bataille - Ronse

Mevrouw Lucien T'KINDT, geboren Nelly MARTENS ;

Mijnheer en Mevrouw Hubert T'KINDT-VANBUTSELE;

Mijnheer en Mevrouw Remy MARTENS-VANDEPUTTE;

De familiën T'KINDT-VANBUTSELE en

MARTENS-VANDEPUTTE ;

diep ontroerd door de blijken van deelneming
betuigd bij de rouw die hen is komen te treffen,
bieden U hiermede hun oprechte dank aan.