

Een zachte stille vrouw is heengegaan
naar 't wolkloze land van eeuwig vrsugd.
Dat God voor allen zal bewaren
die leefden en stierven in eer en deugd.

†

Gedenk in uw vroom gebed

Mevrouw

HELENA, MARIA TORCQ

echtgenote van de Heer

RICHARD DE RUYVER

geboren te Schorisse op 6 maart 1900 en
godvruchtig overleden te Ronse op 27 februari 1982,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Mensenwoorden zijn steeds te arm om de rijkdom
van zo een leven te beschrijven. Het leven van
Helena was een stille dienstbaarheid en trouwe
zorg aan God haar gezin en medemensen. Een hart
dat ruim openstond voor haar man met wie ze door
de jaren één werd als alleen mensen dat kunnen,
wier liefde tot begrip en spontaan aanvoelen is ge-
groeid. Een hart dat klopte voor haar kinderen en
kleinkinderen.

En toen het ouder-woorden je - zoals elke mens
- meer en meer tekende, toen het avondland zich in
je leven aankondigde, toen heb je ook de zegen er-
van ontvangen. Want er waren goede mensen, je
kinderen en kleinkinderen die heel goed voor je
waren die echt veel van je hielden. En daar leefde
je van, het was je geluk en je trots.

Geruisloos zoals ze geleefd heeft, is zij gestorven.

Het eerste gevoelen dat hier past is diepe dank-
baarheid en om wat ze deed, maar vooral om wat ze
was, haar zelf vergeten om anderen te helpen ; zij
was iemand die de echte waarden van het leven
hooghield.

God, heb dank voor zulke echtgenote, zulk een
moeder, grootmoeder, familie en gebuur. Heb dank
voor haar voorbeeld. Help ons haar te eren door
haar voorbeeld na te volgen. Neem moeder op in
Uw vaderhuis en laat haar verder leven in onze
dankbare herinnering.

Hr Richard DE RUYVER,

Hr en Mw Raphaël BOTTELDOORN-DE RUYVER,
kinderen en kleinkind,

Hr en Mw Armand BOYART-DE RUYVER en zoon,

Hr en Mw Cyriel DE RUYVER-STEVENS, kinderen en
kleinkind,

De families TORCQ en DE RUYVER,

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Honse